



Overborgmester Ritt Bjerregaard
Københavns Rådhus

ÅBENT BREV

FORSVARSMINISTEREN

16 JULI 2009

Kære Ritt Bjerregaard,

Det var med nogen interesse og stor forundring, at jeg læste din pressemeddelelse af 13. juni 2008 om "Mennesker eller militært isenkram?", hvor du valgte at inddrage de nu afsluttede forsvarsforligsförhandlinger som et emne i de daværende forhandlinger om kommunernes økonomi.

Indledningsvis fandt jeg, at dine argumenter i pressemeddelelsen var interessante, selv om jeg syntes der var tale om en noget pudsigt sammenligning mellem forsvarsbudgettet og kommunernes økonomi. Ud fra en ren samfundsmæssig synsvinkel kunne en sådan sammenligning – om end vanskeligt, da der er tale om to meget forskellige størrelser – måske have været relevant at diskutere.

Desværre blev diskussionen noget fordrejet af de udsagn om forsvaret og dets virke, som du kom med, og som for en stor dels vedkommende ikke har rod i faktuelle forhold. Sagen er nemlig, at det godt kan være, at kommunerne leverer de ting, danskerne står og har brug for, men det gør forsvaret faktisk også – og de gør det godt.

Men når det er sagt, må jeg ærligt indrømme, at jeg gik fra interesse til direkte forundring, da jeg kunne læse din opfordring til en ledelsesmæssig genopretning af Forsvarsministeriet. Ordene der faldt, var vist, at der skulle komme "en minister med bedre styr på forsvaret, før militæret får en større check", og det lå ligesom i tonen, at en sådan minister skulle være socialdemokrat. Til at understøtte argumentationen om den manglende ledelse henviste du til en række såkaldte "fadæser" som f.eks. EH-101 helikopterne, kommunikationssystemet DACCIS, radarsystemet Ocean Eye og Tårnfalken.

Årsagen til min forundring var naturligvis ikke dit ønske om en socialdemokratisk forsvarsminister. Min forundring var derimod forårsaget af, at du ret præcist formåede at pege på en lang række projekter, som ganske rigtigt ikke er gået som planlagt, men som stort set alle sammen blev besluttet og iværksat under mine forgængere – socialdemokratiske forsvarsministre. Jeg har derfor ikke så meget brugt min tid som forsvarsminister på at lave ledelsesmæssige fodskud, som jeg har brugt den på at rette op på andre – socialdemokratiske – forsvarsministres fodskud.

Det skal være mit ønske, at du, næste gang du involverer dig i en debat om forsvarets indsats og relevans, gør det på et sagligt og faktisk grundlag. Sådan en debat deltager jeg nemlig altid gerne i, og blot for at hjælpe dig lidt på vej, vedlægger jeg til orientering kopi af aktstykkerne for de nævnte projekter, så

der i hvert fald på den front ikke fremover er tvivl om, hvem der traf de ledelsesmæssige beslutninger om at iværksætte lige præcis de projekter.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Søren Gade', written in a cursive style.

Søren Gade